

januari 2020



Parochieblad van de

R.K. Sint Dominicusparochie

locatie H. Laurentius en H. Pius X Alkmaar

Colofon

Parochiekantoor: Nassaulaan 2 1815 GK Alkmaar
Vanaf 1 februari: Verdronkenoord 66, 1811 BG Alkmaar
Telefoon: 072-5112396



mailadres: info@matthiaslaurentius.nl
parochiewebsite: www.matthiaslaurentius.nl

Bankrekening: NL49 ABNA 0567 3399 71
Bankrekening: NL11 RABO 0149 8477 85
Bankrekening: NL50 INGB 0000 523696

mailadres: ledenadm@matthiaslaurentius.nl
(alleen voor verhuizing, in- en uitschrijving,
afzegging parochieblad en opgeven nieuwsbrief)

mailadres: penningmeester@matthiaslaurentius.nl
(alleen voor vragen van financiële aard)

Pastoraal team:

Pastoor Franklin Brigitha
Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten
Pastor Antonio Tocco

Met kerken op de volgende locaties:

H. Laurentiuskerk	Verdronkenoord 68
H. Pius X	Blanckerhofweg 15

Redactie adres: zie adres parochiekantoor

Uiterste inleverdatum kopij: 23-02-2020 voor informatieblad in de kerken
U kunt de kopij inleveren op het redactieadres (graag per mail)

Het volgende, geheel vernieuwde, blad verschijnt in de week van 31-03-2020

Beste parochianen,

Voor u ligt het laatste nummer van het vertrouwde parochieblad. Met de nieuwe samenwerking tussen de parochies van Alkmaar en omstreken zal er ook een nieuw parochieblad verschijnen. Het zal ongetwijfeld even wennen zijn, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het nieuwe blad u binnenkort even dierbaar zal zijn als hetgeen u gewend was te ontvangen.

Een wijs man zei eens dat één van de weinige onveranderlijke zekerheden in het leven was dat er altijd verandering zou zijn. Daar had hij zeker gelijk in. Deze waarheid geldt voor iedereen in het leven, en voor mij zo goed als voor u. Ik hoop bijvoorbeeld op korte termijn te kunnen verhuizen naar het Verdronkenoord, bij de Laurentiuskerk. Maar mét u hoop ik ook dat het daarna even gedaan is met veranderingen, want met verandering is het ook als met veel andere noodzakelijke dingen: liever niet teveel tegelijk, en graag met enige tussenpozen.



Bij elke verandering die we doormaken is het wel belangrijk om ons te blijven af te vragen waar we het voor doen, en wat we in alle verandering ook willen vasthouden. In andere woorden: we moeten er altijd zorg voor dragen dat we *onzelf blijven*. Jezelf blijven is een kunst – niet

onvergelijkbaar met het koorddansen. Soms willen mensen uit angst alles bij het oude laten, ook wanneer dit niet meer gaat, uit angst zichzelf *kwijt te raken*. Het resultaat is dan echter verkramping, geen herwonnen kracht. Anderen zijn soms zo enthousiast over de beloften van de nieuwe tijd dat álles overboord moet. Maar dat kan ook geen optie zijn: een windvaan is een slechte wegwijzer!

In de Bijbel lezen we de verhalen over het Volk van God, de mensen die door God zijn uitgezocht om zijn Boodschap onder de mensen te brengen. Zo op het oog lijkt het een verhaal te zijn van eindeloze verandering. Van Abraham en zijn familie, tot Jozef en zijn broers. Van een slavenvolk dat bevrijd werd uit Egypte, tot een bende lastpakken in de woestijn. Van een eenheid die het

beloofde land inneemt, tot losse stammen en verdeelde koninkrijken. Van ballingen tot terugkeerders. Van etniciteit tot een volk Gods dat alle rassen en talen omvat.

Als we de Bijbelse geschiedenis lezen kan het ons duizelen van verandering. Telkens gebeurt er van alles met het volk van God, telkens verschiet het van kleur. Sommigen hebben zelfs gezegd dat het oude niets met het nieuwe te maken heeft. Sommige christenen hebben zelfs bijvoorbeeld het Oude Testament helemaal willen wegdenken! De Kerk heeft ons echter altijd verteld dat dit een verkeerde opvatting is. Hoezeer het Volk van God veranderd is: het is altijd *hetzelfde gebleven*. Door alle tijden en plaatsen is het altijd bewogen door dezelfde God. En in elke tijd geeft een nieuwe generatie opnieuw antwoord op de roepstem van de Heer.

Ook in 2020 mogen wij weer opnieuw ons geloof in dezelfde Heer, de God van Abraham, Izaäk en Jakob vorm geven. Mogen wij daartoe ook dit jaar weer de moed en bezieling daartoe ontvangen.

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Informatie van het parochiebestuur

> Devotiekapel

Bij het sluiten van de Josephkerk was het voorstel van een devotie kapel onderdeel van de sluiting.

Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar het nut en de kosten van deze devotiekapel en in onderling overleg met het Bisdom is besloten niet over te gaan tot een devotiekapel op de grond van de Josephkerk.

Er zijn een aantal overwegingen. Na 1 juli was de kerk in de ochtend open omdat het parochiecentrum daar nog gevestigd was. We moeten echter constateren dat de “loop” naar de kerk minimaal werd, terwijl wel degelijk bekend was gemaakt dat de zij-altaren nog in functie waren.

We waren ook bezorgd, een kapel zo dicht bij het centrum, voor enerzijds de veiligheid en anderzijds voor de mogelijkheid van vandalisme.

Tenslotte de kosten. Omdat de kapel onderdeel vormt van een gebouw moest bijvoorbeeld de binnenkant van het kapel brandwerend gemaakt worden.

Wij hebben met het Bisdom afgesproken dat wij een inspanningsverplichting doen om te onderzoeken of een devotiekapel in de omgeving van de Josephkerk realiseerbaar is tegen redelijke kosten.

Het parochiebestuur

> Locatieraad

De taken van de locatieraad zijn: Ledenadministratie (incl. sacramentsboeken); financiële administratie, inclusief opstellen concept begroting; dagelijkse zorg rondom onroerend- roerend goed; onderhoud gebouwen; lokale inkoop; organiseren lokaal vrijwilligerswerk, commissies en werkgroepen; “sociaal” centrum; en ondersteunen vieringen en activiteiten. Voor deze taken heeft het bestuur Henk Smit (voorzitter/Cuyperkerk), Jos Olbers (gebouwen), Ruud Scheltinga (financiën), Gemma Pekel (ledenadm.), Sverre Klarenbeek (algemeen lid) en Gitta Botman (secretaris) bereid gevonden. Via het parochiekantoor kunt u laagdrempelig onderwerpen aanvoeren.

> Nieuw parochiekantoor



Per 1 februari zal het parochiekantoor verhuisd zijn naar Verdrongenoord 66, het benedenhuis aan het plein van de Laurentiuskerk.

De behuizing van het kantoor is wel kleiner dan dat in de Josephkerk, maar we zullen vast snel gewend zijn aan de gracht! Het nieuwe adres ziet u staan in de colofon van dit blad. De mailadressen zullen veranderd worden maar voorlopig wordt u gelijk doorgeschakeld via het oude mailadres.

Per 1 februari is de Josephkerk dan ook gesloten voor bezoek aan de bidhoeken. Alleen de gezamenlijke maaltijd gaat er nog een tijdje door.

> Parochieblad en website

Dit is het laatste parochieblad in de huidige vorm. Pastoor Jan-Jaap schrijft hier in zijn artikel al over. Door de fusie met Alkmaar Noord en Oudorp, en samenwerkingsverband met Zuidschermer is er behoefte ontstaan aan een Parochie Magazine voor alle genoemde parochies samen.

De keuze is gevallen op een full-colour magazine, uitgegeven in samenwerking met De Zalige Zalm, een bekende uitgever van kerkelijke bladen. Hier werken mensen met een religieuze / kerkelijke achtergrond. (Bij de laatste parochieavond heeft u al kennis kunnen maken met zo'n blad).

Het volgende parochieblad, dus eerste blad via de Zalige Zalm, zal uitkomen voor Pasen. De naam van het blad wordt "Het Mirakel", verwijzend naar het Mirakel van Alkmaar, dat jaarlijks op 1 mei herdacht wordt met een processie in de binnenstad.

Het is onze bedoeling de eerste twee edities van 'Het Mirakel' bij **zoveel mogelijk** huishoudens van ons ledenbestand te laten bezorgen om kennis te maken met de nieuwe vorm. Het parochieblad zal een sfeer uitstralen waarin inspiratie gaat vóór informatie. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van inspiratiebladzijden, aangeboden door De Zalige Zalm. Daarnaast is er ruimte voor inspiratie en algemene informatie vanuit de deelnemende kerken.

We merken langzamerhand dat een parochieblad voor véél mensen prettiger te lezen is als men het in handen heeft. Het hoeft niet in enen gelezen te worden. Het kan weggelegd worden en de volgende dag weer gepakt. Meestal opent men een blad via de website maar éénmaal.

In het tweede blad zal dan een kaart komen waarop u kunt aangeven dat u het blad wilt blijven ontvangen.

Er zullen 6 bladen per jaar verschijnen, net als nu met ons huidig parochieblad (dit jaar dan 5 Mirakelbladen). Tussendoor zal er een informatiefel komen die in de kerken gelegd zal worden met het laatste eigen locatienieuws.

We hopen op uw medewerking om de bladen rond te brengen! Vele handen maken licht werk! U bent er per keer ongeveer een half uur tot drie kwartier mee bezig. U mag ook de jeugd inschakelen!!! Aanmelding via het parochiekantoor.



> **Kerkbalans 2020,**

Samen van betekenis voor onze St. Laurentius- en H. Pius X

Beste parochianen,

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor hen die hulp en aandacht nodig hebben. Zo organiseerden we de gezamenlijke broodmaaltijden, bezoeken aan ouderen, door het jaar heen hielden we acties voor goede doelen. En natuurlijk zijn er de koren, die zingen bij de H. Mis en bij concerten die we door het jaar organiseren.

Door de samenwerking van zes parochies in onze regio staan we organisatorisch sterker dan voorheen. Drie parochies hebben nog een stap verder gezet, zij zijn gefuseerd per 1 januari 2020. Dit zijn de Matthias-Laurentius parochie in Alkmaar Zuid, de Mariaparochie in Alkmaar Noord en de Laurentiusparochie in Oudorp. Samen hebben deze drie parochies een goede financiële en organisatorische basis. De komende jaren zullen we in goed overleg met alle vrijwilligers en betrokkenen bevorderen dat deze drie parochies naar elkaar toe groeien.

Om alle verbindende activiteiten in onze kerk en parochie ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage zal worden besteed aan de kerk en de activiteiten van de kerk, waar u ter kerke gaat.



Onze kerk en parochie vervullen anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten. Ook is het belangrijk dat we onze kerkgebouwen in goede staat houden. De kosten

daarvan zijn een zware last voor de parochie. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet, het parochiebestuur

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van Parochie HH. Matthias-Laurentius Alkmaar, reknr NL 49 ABNA 0567 3399 71

Goed om te weten:

Uw kerk heeft de ANBI-status, hetgeen betekent dat u uw gift, boven een drempelbedrag van 1%, kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

> Nieuwe website

Nu we een grote nieuwe parochie St. Dominicus zijn geworden hoort daar ook een geheel vernieuwde website bij. De website zal ook gelijk voor Zuidschermer zijn. Deze website is in de maak en zal, na 'gevuld' te zijn met alle informatie, hopelijk in de tweede kwartaal van dit jaar online gaan.

Nieuws vanuit de kerken

> Films in de Pius X

Woensdag 29 januari wordt de film over het bijzondere leven van Pater Damiaan getoond.

Wij volgen het werk van de pater, die het leven en geloof van de lepralijders op een van de schiereilanden van Hawaï, weer morele steun wist te geven.

Woensdag 26 februari zien we de gebeurtenissen van Daniël, die met syndroom van Down is afgestudeerd en de vrijdenkende Laura ontmoet. Hoe zal deze verhouding zich ontwikkelen?



Beide films: ontvangst vanaf 13.45 uur met koffie/thee; entree € 4,00; aanvang film 14.00 uur; duur 1¼ uur; ingang Blanckerhofweg 15.

Namens de filmgroep, Yvonne de Weerd

> Project “The Armed Man” in 2020

Begin januari is er begonnen met de repetities in de Matthiaszaal, iedereen heeft er zin in!

De uitvoering zal - zoals al eerder doorgegeven - op **vrijdag 1 mei 2020** in de Grote Kerk gehouden worden. Canticum Novum, voor deze uitvoering uitgebreid tot 100 zangers, zal begeleid worden door het Nederlands Begeleidingsorkest o.l.v. Una Cintîa. Boven het koor zal een filmscherm hangen waar oorlogsbeelden op te zien zijn, passend bij de muziek die dan gezongen wordt. Het wordt een indrukwekkend geheel.

De verkoop van de toegangskaarten is gestart. Deze kosten € 27,50 per stuk inclusief programmaboekje. De kaartverkoop gaat via de site van TAQA/Theater De Vest. Stoelen reserveren is helaas niet mogelijk.

Kees Pater en Gitta Botman

> Vastenoverdenkingen en Broodje Tevredenheid

Dit overgangsjaar zijn we uitgenodigd door de mensen van de Vrijheidskerk om mee te doen aan het broodje tevredenheid! Start ook daar elke woensdag in de vastentijd om 18.00 uur. In verband met de drukte rond de verhuizing van het parochiekantoor en de voorbereidingsruimte wil de werkgroep van harte gebruik maken van dit aanbod! Wij hopen dat velen van u dit jaar ook mee wil gaan naar de Vrijheidskerk. Opgave t.z.t. via het parochiekantoor.

> Wol gevraagd!!!

Heeft u thuis nog wol liggen en doet u daar niets meer mee? Geef het dan aan de handwerkgroep! Zij gaan daar dan weer spulletjes voor de Pasen mee maken! Het geld dat verdiend wordt door de verkoop van deze spulletjes is voor de vastenactie!



> Veel werk verzet!

Beste allemaal, afgelopen tijd zijn wij, Kees & Kees, bezig geweest om enkele kostbaarheden en andere artikelen, die werden gebruikt in de Don Bosco-, Dominicus- en Josephkerk naar de Laurentiuskerk te brengen. Alles wat we hebben meegenomen heeft een mooie plek gekregen of is goed opgeborgen. Het wil niet zeggen dat het altijd in de kluis of kast blijft staan/hangen. We willen dat ook dolgraag af en toe tentoonstellen. Het mooiste is dat het niet uit Alkmaar verdwijnt.

De palmen uit de Josephkerk hebben een ereplaats gekregen achter het hoofdaltaar in de Laurentiuskerk. Een mooi en rijk gezicht vanuit het middenschip. Wij zijn er erg blij mee. Als het iets kouder wordt zullen ze naar de gang verhuizen, omdat deze palmen niet tegen graden onder de - 5 kunnen.

Om alles te kunnen plaatsen heeft onze kerkwerkploeg veel schoongemaakt. Zonder hen kunnen we niet. Het leukste is dat iedereen elke maand zijn eigen hoekje of klusje heeft. We werken ééns in de maand op maandagmiddag en op maandagavond. Hierdoor ziet de kerk er ook mooi en schoon uit. Het is fijn dat een paar mensen uit de Josephkerk zich hebben aangeboden om te helpen. We zijn daar heel blij mee.



Wilt u ook helpen? Vele handen maken licht werk!

Afgelopen maand is de klokkenkamer opgeknapt. De klokkenstoel en de tegengewichten zijn afgeborsteld met een staalborstel en weer zwart gemaakt. Het stalenkastje waar de elektrische bediening in zit is opnieuw in de verf gezet, de toegangsdeuren zijn weer beweegbaar gemaakt en alles is schoongemaakt en opgeruimd. Het ziet er weer prachtig uit en kan weer jaren mee.

Als laatste punt hebben we weer een betrouwbare regelkast in de Matthiaszaal, daar heeft het bestuur snel actie van gemaakt. Wij zijn er ontzettend blij mee. De voorbereidingen om zwaarder hoofdstoppen te gaan gebruiken zijn al genomen door een luik te maken in de Matthiaszaal.

Voor dit jaar staan en het plaatsen van een nieuwe vloer in de koffiehoeek en de voorbereidingen voor de nieuwe toiletten op de agenda.

We hopen u te mogen ontmoeten, we zijn veel door de week open en kom gezellig langs voor een kopje koffie of thee.

Met vriendelijke groet, Kees & Kees
Kees Pater; keespater@hetnet.nl

> Open kerk op Vrijdag St. Laurentiuskerk



Op vrijdag 8 november jl. werd met een geslaagde vrijwilligersbijeenkomst het seizoen 2019 afgesloten. In de periode van 29 maart tot en met 28 oktober 2019 is de vrijwilligersgroep actief geweest om de St. Laurentiuskerk aan het Verdrunkenoord op de vrijdagen geopend te houden voor bezichtiging, bezinning of zomaar om een kaarsje op te steken.

Het bezoekersaantal was bijzonder hoog – 6832! - in vergelijking met de vorige jaren, er is een stijgende tendens te merken. Vermoedelijk is dit het gevolg geweest van het plaatsen van een bord - met de mededeling dat de kerk geopend was - op

de splitsing Nieuwstraat en het Fnidsen, een belangrijke looproute van "stads-wandelaars". Het bezoekersaantal varieerde van vrijdag tot vrijdag. Zo waren er op 16 augustus zelfs 401 bezoekers geteld (het hoogste aantal) en waren er op 21 oktober slechts 21 bezoekers (het laagste aantal) waarbij moet worden opgemaakt dat het die dag vrijwel de hele dag regende.

De vrijwilligersgroep assisteerde ook bij de manifestatie "Kaeskoppenstad" waarbij de kerk geopend was. Op dat eerste weekend van juni bezochten meer dan 7250 bezoekers de kerk. En ook met monumentendag trok de kerk ruim 1300 bezoekers. Alles bij elkaar leverde dat een bezoekers aantal op van 15.424.

De meeste van de vrijwilligers willen volgend seizoen ook weer actief zijn als gastheer / gastvrouw in de Laurentiuskerk. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een paar trouwe vrijwilligers voor wie de klus vanwege hun leeftijd helaas te zwaar werd.

We zijn daarom ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die de groep willen versterken. Wilt u zich ook inzetten? Graag contact opnemen met Kees Groenland voor een gesprek. Ook is de groep op zoek naar een "jongere" die zich ook zou willen inzetten voor de coördinatie van de groep en die geïnteresseerd is in de Kerk, de bouwkunde, de geschiedenis en zo.

En zou u gewoon iets meer van het kerkgebouw willen weten, vraag het aan Kees Pater of aan ondergetekende. Er is namelijk heel veel te vertellen en te zien in de kerk.

Kees Groenland

bereikbaar via tel 0621851723 of per mail st.laurentiuskerk@gmail.com

> Vastenactie

Vanaf dit jaar gaan we met de Vastenactie van de Laurentiusparochie in Oudorp meedoen. Er wordt daar nog vergaderd voor welk project gekozen wordt.

> In memoriam Broeder Henk van Loon



In dankbare herinnering aan Broeder Henk - Hendrikus Adrianus - van Loon, geboren te Amsterdam op 24 maart 1940. Hij werd broeder van Saint Louis op 14 augustus 1958. Hij overleed 24 november 2019 te Oudenbosch en werd op 28 november begraven op het kerkhof van de broeders.

Henk werd geboren als oudste van een groot, hecht en warm gezin in het eerste oorlogsjaar. Zijn ouders dreven een groentewinkel. Op 14 augustus 1958 trad hij als broeder Henricus in bij de congregatie van de broeders van de heilige Aloysius Gonzaga, waarin twee van zijn ooms, de broeders Hugo en Walther van Amersfoort, hem al waren

voorgegaan. Op 15 augustus 1965 zou hij zich definitief verbinden. Na zijn noviciaat en zijn opleiding aan de Bissch. Kweekschool in Oudenbosch werd hij in 1962 onderwijzer aan de Matthias-school in Alkmaar, de stad waar hij zich 57 jaar met groot elan zou inzetten. Onderwijzer in hart en nieren, werd hij in 1972 benoemd tot hoofd van een nieuwe basisschool 'De Hoeksteen', aanvankelijk nog gevestigd in een woonhuis in de Huiswaard, een geheel nieuwe wijk in aanbouw van Alkmaar. In die pioniersperiode kon hij zijn vele talenten enthousiast en breed inzetten. Scholen spelen een belangrijke rol in de samenlevingsopbouw en zijn bijdrage juist daaraan werd zeer gewaardeerd en erkend met zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau bij zijn afscheid van deze school en het onderwijs in september 1995. In de Huiswaard bleef hij wonen.

Henk was een intens levend en veelzijdig mens. De familieband was heel belangrijk, maar daarnaast onderhield hij een breed net aan contacten. Hij hield van schrijven en zijn kalligrafische kerstwensen vormden een jaarlijks hoogtepunt. Jarenlang was hij hoofdredacteur van het congregatieblad 'Ons Leven' en zes jaar maakte hij deel uit van het algemeen bestuur van de congregatie. Hij had een groot gevoel voor religieuze symboliek. Dat uitte zich in het schilderen van iconen en in het voorgaan in woord- en communievieringen in kerken en bij de zusters in Alkmaar en omgeving. In zijn zeer gewaardeerde overwegingen verbond hij de Bijbelse teksten met het actuele leven van alledag. Ook vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam ondervond zijn inzet erkenning in de toekenning van de Bavo-medaille.

Hij hoopte nog lang in Alkmaar te kunnen blijven wonen, maar een periode van sterk afnemende gezondheid noopte hem zich te voegen bij zijn medebroeders in Oudenbosch. Echter, na twee weken, juist toen het beter ging, nam zijn Heer deze kostbare mens bij zich op in zijn hemelse woning. Moge hij, zoals hij hoopte en verwachtte, daar nu rusten in het vriendelijke en veilige licht van de Eeuwige.

Hartelijk dank voor uw medeleven in lief en leed, in goede en kwade dagen.

Overig nieuws

> Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

De vergadering van de ARK op 25 november 2019 kende weer een groot aantal diverse onderwerpen. Enkele daarvan licht ik eruit.

- Het beantwoorden van de vraag over welke rol kerken kunnen spelen wanneer er in Alkmaar een ramp plaatsvindt, is enige tijd uitgebleven. Inmiddels heeft over het opgestelde draaiboek een gesprek plaatsgevonden met de commandant van de veiligheidsregio. Het draaiboek is zeer positief ontvangen, de kerken staan letterlijk op de kaart. De volgende stap voor de ARK is nu het verzamelen van namen en telefoonnummers van vrijwilligers die de sleutel van het betreffende gebouw beheren en van vrijwilligers die bereid zijn in geval van een ramp mensen op te vangen en een luisterend oor te bieden. Vanaf januari 2020 zal een aantal trainingsavonden worden georganiseerd, o.a. met uitleg over hoe zaken worden georganiseerd wanneer een ramp plaatsvindt en over hoe op te vangen personen benaderd kunnen worden.

- De werkgroep energietransitie heeft een gesprek gevoerd met twee ambtenaren van de afdeling duurzaamheid van de gemeente Alkmaar. Daarbij bleek dat men zich van de financiële gevolgen van de energietransitie voor minder vermogenden niet bewust was. Deze groep hoort echter op het terrein van de ambtenaren van de afdeling sociaal domein. Er wordt nu een lijn uitgezet naar de teamleider van dit domein.

- De commissie die de Feestweek van de Oecumene gaat voorbereiden is samengesteld maar bestaat uit slechts vier leden. Wilt u meedenken?

Aanmelden kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl.

Ria de Rijke, secretaris ARK

> **Geen Bach zonder Luther, muzikale lezing**

Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäuspassion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd.

Op deze middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther heeft gehad op het leven en werk van Bach en over de overeenkomsten tussen beiden. Ook gaat hij zijdelings in op de vraag hoe het komt dat de Matthäus Passion en andere religieuze muziek zo razend populair zijn, ook onder mensen die zichzelf niet als gelovig beschouwen. De voordracht wordt afgewisseld met muziek van Bach die op het prachtige orgel ten gehore wordt gebracht door Pieter van Dijk. Ook zingen we samen een enkel lied van de hand van Luther en Bach en is er gelegenheid om met Govert Jan Bach en Pieter van Dijk in gesprek te gaan.

* **Zaterdag 28 maart 2020**, 14.30 – 17.00 uur

* Lutherse kerk, Oudegracht 187, Alkmaar

* Toegang € 7,50

* Deze activiteit wordt georganiseerd door De Zwaan samen met de Lutherse kerk, de parochie Sint Dominicus / HH. Matthias-Laurentius, de PGA en de Laatdiensten.

* Govert Jan Bach heeft gewerkt als pastoraal psycholoog en schrijft en vertelt tegenwoordig over klassieke muziek, o.a. bij de Concertzender in het programma 'Geen dag zonder Bach'.

* Pieter van Dijk is stadsorganist van Alkmaar en hoofdvakdocent orgel aan meerdere conservatoria. Hij is ook organist van de Grote of Sint Laurenskerk en Lutherse kerk in Alkmaar.

Parochieberichten

Overledenen

18-11-2019	Maria Stierp – van Horik
22-11-2019	Johannes Theodorus Ignatius Maria Keijser
23-12-2019	Elisabeth Maria Weykamp-van Ommeren
25-12-2019	Henricus Jacobus van den Burg
31-12-2019	Gerbrand Timotheus Nicolaas Heine

Wij wensen de familie en nabestaanden kracht en sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Weekendvieringen januari en februari 2020

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Koor/organist	Bijzonderheden
25-1	19:00	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
26-1	09:30	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
	11:00	Laurentius	pastoor Jan-Jaap	Laurentiuszangers	
Maria Lichtmis					
1-2	19:00	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Ritmisch Koor	
2-2	9:30	Pius X	pastor Dijkman	Orgel: I. Oortwijn	
	11:00	Laurentius	pastor Antonio	Orgel: B. Vervaat	
8-2	19:00	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
9-2	9:30	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Dominicuskoor	
	11:00	Laurentius	pastoor Jan-Jaap	Orgel: U. Cintina	
15-2	19:00	Pius X	pastor Antonio	Ritmisch Koor	
16-2	9:30	Pius X	pastor Dijkman	Dominicuskoor	
	11:00	Laurentius	pastoor Franklin	Schola Matthiae	
22-2	19:00	Pius X	pastor Antonio	Orgel: I. Oortwijn	
23-2	9:30	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Orgel: I. Oortwijn	
	11:00	Laurentius	pastoor Jan-Jaap	Orgel: U. Cintina	
Aswoensdag					
26-2	19:00	Laurentius	pastoor Jan-Jaap	Canticum Novum	

Weekendvieringen tot Palmпасen

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Koor/organist	Bijzonderheden
Deurcollecte Bisschopelijke Vastenactie					
29-2	19:00	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Ritmisch Koor	Familieviering
01-03	9:30	Pius X	pastor Dijkman	Orgel: U. Cintina	
	11:00	Laurentius	pastoor Jan-Jaap	Canticum Novum	
07-03	19:00	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
08-03	9:30	Pius X	pastor Antonio	Dominicuskoor	
	11:00	Laurentius	pastor Antonio	Orgel: U. Cintina	
14-03	19:00	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Ritmisch Koor	
15-03	9:30	Pius X	pastor Dijkman	Dominicuskoor	
	11:00	Laurentius	pastoor Jan-Jaap	Orgel: U. Cintina	
21-03	19:00	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
22-03	9:30	Pius X	pastor Antonio	Orgel: U. Cintina	
	11:00	Laurentius	pastoor Franklin	Canticum Novum	
28-03	19:00	Pius X	pastor Antonio	Orgel: B. Vervaat	
29-03	9:30	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Dominicuskoor	
	11:00	Laurentius	pastoor Jan-Jaap	Laurentiuszangers	

Activiteitenkalender t/m maart 2020

Elke donderdag tot de Goede Week: vanaf 10.00 uur handwerken voor Pasen in de Matthiaszaal					
woensdag	29 jan.	14.00 u	Film over pater Damiaan		Pius X
vrijdag	31 jan.	18.00 u	Gezamenlijke Maaltijd		Josephkerk
woensdag	26 febr.	14.00 u	Film over een ongewone vriendschap		Pius X
vrijdag	28 febr.	18.00 u	Gezamenlijke Maaltijd		Josephkerk
zaterdag	28 mrt	14.30 u	Muzikale lezing over Bach, o.a. georganiseerd door onze parochie		Luth. kerk