

september 2019

Jaargang 21 nr. 01
24 september 2019



Parochieblad van de:

**R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius
Alkmaar**

Colofon

R.K. Parochie van de HH. Matthias-Laurentius Alkmaar



Parochiekantoor: Nassaulaan 2 1815 GK Alkmaar

Telefoon: 072-5112396

e-mailadres: info@matthiaslaurentius.nl

parochiewebsite: www.matthiaslaurentius.nl

Bankrekening: NL49 ABNA 0567 3399 71

Bankrekening: NL11 RABO 0149 8477 85

Bankrekening: NL50 INGB 0000 523696

e-mailadres: ledenadm@matthiaslaurentius.nl

(alleen voor verhuizing, in- en uitschrijving,
afzegging parochieblad en opgeven nieuwsbrief)

emailadres: penningmeester@matthiaslaurentius.nl

(alleen voor vragen van financiële aard)

Pastoraal team tot 01-10-2019:

Administrator: Pastoor Franklin Brigitha

Kapelaan: Pater Diego Pildain
Pater Tristan Perez

vanaf 01-10-2019:

Pastoor Franklin Brigitha

Pastoor Jan-Jaap van Peper-
straten
Pastor Antonio Tocco

Met kerken op de volgende locaties:

H. Laurentiuskerk Verdronkenoord 68

H. Pius X Blanckerhofweg 15

Redactie adres: Nassaulaan 2 1815 GK Alkmaar

Uiterste inleverdatum kopij: 10 november 2019

U kunt de kopij inleveren op het redactieadres (graag per e-mail)

Het volgende blad verschijnt in de week van 26 november 2019

Een nieuwe start

De zomer ligt nu zo goed als achter ons en de veel gestelde vragen: waar u op vakantie bent geweest en wat u allemaal heeft meegemaakt, zijn ook al beantwoord. Ik hoop dat u echt tot rust bent gekomen en de nodige tijd heeft kunnen nemen voor u zelf en voor ontspanning en voor bezinning. Zo bent u nu behouden en gesterkt weer thuis.

Het parochieleven is na de zomervakantie opnieuw begonnen en we gaan als geloofsgemeenschap samen verder onderweg.



De agenda's lopen langzamerhand weer vol met afspraken en wij werpen een blik terug naar wat er zich allemaal de afgelopen tijd heeft afgespeeld en we kijken vooruit waarop we ons moeten richten.

Het is een teken dat het pastoraal jaar al is begonnen en we gaan verder bouwen aan een levendige en uitnodigende parochie. Hier gaat het om alle mensen die zich op een of andere manier betrokken voelen bij het kerkelijk gebeuren en zich inzetten voor onze parochies en vol goede moed weer aan de slag gaan!

Een nieuw begin brengt ook vaak veranderingen met zich mee: deze keer voornamelijk in het pastorale team.

Anton Overmars, die vaker gezien werd in Bergen en Schoorl, heeft per 1 september onze regio verlaten en zet zich nu in voor de regio Heemskerk en Beverwijk.

Antonio Tocco, eerst parttime werkzaam in Alkmaar-Noord en Oudorp-St. Pancras, is per dezelfde datum volledig inzetbaar voor onze regio.

Per eind september zullen de paters Diego Pildain en Tristan Perez ons verlaten en dan gaan zij naar de regio Heemstede.

De nieuwe aanwinst is pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, afkomstig uit de Klaverbladparochies van de regio Heemstede. U zal hem zeker ontmoeten tijdens een dienst in een van de kerken in de regio. Hij zal eind september beginnen met het verrichten van zijn diensten in onze regio.

Ik wil mijn collega's Diego, Tristan en Anton van harte danken voor hun inzet in onze regio en wens hun namens allen een fijn en warm thuis in de nieuwe regio. Dat de kracht van de Heer hen blijft vergezellen in alles wat ze ondernemen!

En Jan-Jaap: welkom in onze regio en we hopen dat je je thuis voelt in ons midden!

Pastoor Franklin Brigitha

Beste Parochianen,

Ik wil me kort even voorstellen. U zult mijn naam wellicht al hebben horen rondzingen. Ik begin per 1 oktober als mede-pastoor in de Regio van Alkmaar samen met pastoor Franklin Brigitha en Antonio Tocco.

Ik ben 41 jaar oud, en ben in 2016 priester gewijd. Ik heb sindsdien gewerkt in de regio Heemstede, de laatste twee jaar als pastoor. Voordat ik naar de priesteropleiding ging heb ik gewerkt als leraar en wetenschappelijk medewerker in respectievelijk Nederland en Schotland.

Ik kom oorspronkelijk uit Zeeuws-Vlaanderen maar woon inmiddels al bijna acht jaar in Noord-Holland, dus misschien ben ik al een beetje ingeburgerd! Ik heb veel zin om naar Alkmaar te verhuizen en de parochies te leren kennen. Natuurlijk heb ik ook wat gemengde gevoelens. In de afgelopen vier jaar heb ik in Heemstede ook veel mensen leren kennen, en die moet ik nu weer overlaten aan mijn opvolgers. Dat is best lastig.

Ik zie er erg naar uit om u allemaal te leren kennen!

Hartelijke groet,

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten

Informatie van het parochiebestuur

Fusie parochies in Alkmaar???

Enige tijd geleden hebben wij aangegeven een onderzoek te doen naar samenwerking tussen parochies in Alkmaar.

Aanleiding was een gespreksnotitie van het Bisdom "Kerk in een veranderende samenleving". Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen en daaraan gekoppeld de financiën vitaal dienen te zijn of mogelijk worden.

De parochies in Alkmaar willen realistisch zijn en gezamenlijk naar de lokale gemeenschap kijken en ervoor waken dat we de grote uitdagingen die er liggen

veronachtzamen. De parochies hebben gekeken naar de sterke en zwakke punten: waarin zijn wij vitaal en waarin verdient de kerk meer aandacht.

Parochies komen tot de conclusie dat een samenwerking of wel een samenzijn noodzakelijk is en eerder zal leiden tot een win-win situatie.

Het gaat om onze Matthias-Laurentius parochie, de Mariaparochie in Alkmaar Noord en de Laurentiusparochie in Oudorp.

Wij willen het onderzoek en de uitkomsten daarvan met onze parochianen bespreken en de mening vragen over de eerder genoemde conclusies. Ons voorstel is maandag 14 oktober om 19.30 uur in de St. Josephkerk. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn.

Een samenzijn, of wel een fusie, kent voor onze parochie weinig directe gevolgen: dezelfde pastorale bezetting, kosters, collectanten, koren en vrijwilligers. Ook het parochiecentrum en de ledenadministratie blijft intact. Wat wel verandert is een gezamenlijk (vernieuwd) parochieblad en een nieuwe naam voor de nieuwe parochie.

Tevens **kennismaken** met de nieuwe pastorale bezetting

Op bovengenoemde datum zullen ook aanwezig zijn pastoor Jan-Jaap van Peperstraten en pastor Antonio Tocco. Zij zullen zich voorstellen en u kunt verder kennismaken met deze twee geestelijken.



Het parochiebestuur

Afscheid van onze paters Diego en Tristan op zondag 29 september a.s.

Op deze zondag nemen wij afscheid van onze paters Diego en Tristan tijdens en na de eucharistieviering (aanvang 11.00 uur) in de Laurentiuskerk. De paters gaan naar Heemstede. In het verlengde daarvan nemen wij afscheid van de congregatie van het Mensgeworden Woord. Meer dan 10 jaar hebben de paters van deze congregatie ons begeleid in onze geloofsgemeenschap en het woord en de boodschap van het evangelie levendig gehouden.

Na afloop, onder het genot van koffie/thee met versnapering, is er de mogelijkheid persoonlijk afscheid te nemen van Diego en Tristan.

Wij hopen en verwachten op een grote opkomst.

Het parochiebestuur

Terugblik

De tijd gaat snel! Het is al weer drie maanden geleden dat de vrijwilligersavond werd gehouden in de tuin van de pastorie. Het was een gezellige bedoening, met z'n allen onder de partytenten, genieten van een barbecuehap en een drankje en véél gepraat met elkaar. De koster van de Laurentiuskerk in Oudorp liep met de trekharmonica rond en zorgde zo voor gezellige muziek. Dank aan de organisatoren!

Eind juni werd de laatste viering in de Josephkerk gehouden. Een volle kerk, het Ritmisch Koor met juist gekozen liederen, en oud-deken Moltzer die samen met onze priesters voorging en een mooie toepasselijke preek had. Naast de koffie met gebak gaf dit toch allemaal wel wat troost. De eerste avondviering de week daarna in de Pius, ook weer met het Ritmisch Koor, werd goed bezocht. Wel wennen natuurlijk, maar dat was begrijpelijk.



Informatie vanuit de parochie

Vrijdagochtendviering 9.00 uur St. Laurentiuskerk

Omdat de Josephkerk per 1 juli gesloten werd, moest ook de vrijdagochtendviering naar een andere locatie. Het werd de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord. Voor de parochianen van de Laurentius was er ook een verandering, want hun woensdagochtendviering is dus verplaatst naar de vrijdagochtend.

De allereerste viering was voor ons best spannend, maar het werd een fijne warme viering. We werden door de koster, Kees Groenland, hartelijk verwelkomd en na de viering was er koffie met gebak.

Kees, en andere parochianen van de Laurentius, heel hartelijk bedankt voor jullie warme welkom en voor het fijne samen beleven van de viering.

Misschien is het ook voor u, parochianen van de Matthias Laurentiusparochie, een aanrader, om op vrijdagochtend om 9.00 uur in de Matthiaszaal samen de mis te vieren. Na de viering drinken we gezellig een kopje koffie. Ook u bent van harte welkom!

Gemma Pekel

Oktobermaand = Rozenkransmaand

Als het op ons leven aankomt, wie is dan de heilige Maria voor ons? Een van de manieren om daar achter te komen is door wat tijd met haar door te brengen en daarvoor is het bidden van het Rozenhoedje een goede manier.

De heilige paus Johannes Paulus II noemde de Rozenkrans zijn lievelingsgebed. Hij beschreef het als volgt: 'Het

Rozenkransgebed is een heerlijk gebed, heerlijk in zijn eenvoud en zijn diepte. (...) Tegen de achtergrond van het Weesgegroet trekken voor het geestesoog werkelijk de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus voorbij. (...) Tegelijk kan ons hart, in de opeenvolging van deze Geheimen van de Rozenkrans, alle gebeurtenissen opnemen die het leven van het individu, het gezin, de natie, de Kerk en de mensheid uitmaken.'



Laten wij door het overwegen van de blijde, lichtende, droevige en glorievolle Mysteries van de Rozenkrans proberen Onze Lieve Vrouw stap voor stap te volgen en haar zalig prijzen onder alle omstandigheden van haar leven. Van harte nodigen wij u uit om samen het Rozenhoedje te bidden, afgewisseld met zang en overweging, bij het mooie Mariabeeld in de H. Laurentiuskerk op de vrijdagavonden 4, 11, 18 en 25 oktober a.s. van 18.45 tot 19.15 uur. We komen bijeen als kinderen van de Moeder Gods en tegelijk als vervulling van haar eigen woorden: "Zie, vanaf heden zal elk geslacht mij zalig prijzen!".
Jan & Marga Bijvoet ocds, werkgroep Maria-devotie

Films in de Pius X

Woensdag 30 oktober: Het verhaal gaat over familierelaties binnen drie generaties.

Woensdag 27 november: Het verhaal is een parabel over het Israëliësch-Palestijns conflict. Een Palestijnse weduwe moet met lede ogen toezien hoe haar nieuwe buurman beslag legt op haar citroenboomgaard.



Ontvangst vanaf	13.45 uur met koffie of thee
Aanvang en duur film	14.00 uur, duur 1 ¾ uur
Entree	€ 4,00
Plaats	Pius X, ingang Blanckerhofweg 15

Namens de filmgroep, Yvonne de Weerd

Projectzangers gevraagd voor "The Armed Man" in 2020

Zo stond het in het vorige parochieblad. Inmiddels hebben zich meer dan 80 zangers aangemeld!

Groot nieuws is dat de uitvoering op vrijdag 1 mei 2020 niet in onze Laurentiuskerk zal zijn maar in de Grote Kerk! Daar is meer ruimte voor het koor, het Nederlands Begeleidingsorkest en voor de luisteraars!

We hopen dat nog veel mannen zich zullen aanmelden om mee te zingen in dit prachtige stuk! U kunt zich opgeven via een e-mail naar gittabotman@hetnet.nl of telefonisch bij Kees Pater via nr. 0645598912.

De stemtesten voor wie nog niet bekend is bij de dirigente zullen niet in september maar eind oktober tot half november plaatsvinden. De definitieve sluitingsdatum voor het aanmelden is zondag 17 november 2019. De repetities beginnen in januari en worden op de woensdagavond gehouden in de St. Laurentiuskerk aan het Verdrunkenoord in Alkmaar.

De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 50,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en partituur.

De uitvoering zal prachtig klinken op vrijdagavond 1 mei 2020 in de Grote Kerk. Het koor Canticum Novum heet alle projectzangers welkom. We gaan met z'n allen zingend 75 jaar vrijheid vieren!

PAX Vredesweek 21 t/m 29 september

Dit parochieblad is midden in de Vredesweek verschenen, maar u kunt nog naar veel activiteiten toe!

24-9 20:00 - 21:30 u, *Sacrale dans*, Locatie De Terp in Oudorp

25-9 19:00 en 27-9 13:00 u, *Thema-film uit Nepal: 'White Sun'* Locatie Filmhuis Alkmaar

27-9 12:00 u *Gebed om Vrede* Locatie Laurentiuskerk centrum

27-9 19:30 - 21:00 u *Muziekavond 'Vrede over Grenzen'* Locatie wijkcentrum de Rekere

28-9 16:00 - 17:30 u

Presentatie Vredesreis 'Earth Caravan' met Vredeslied Locatie wijkcentrum de Rekere

29-9 14:30 - 18:00 u *Ontmoeting met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar.*

Voorstelling, gesprek en afsluiting Vredesweek Locatie Lutherse kerk.



Stuk voor stuk de moeite waard om naar toe te gaan. De vrede gaat ons allemaal ter harte! U ziet dat er in onze eigen Laurentiuskerk een Gebed om Vrede gehouden zal worden. Voor een ieder die dan mee komt bidden hangt een vredesduifje klaar, gemaakt door onze handwerkgroep!

Joke Olbers en Gitta Botman

Mill Hill kunstkalender 2020 -- Kees Breed

De Mill Hill Missionarissen lanceren binnenkort een nieuwe Missiekalender.

Op de twaalf maandbladen prijken afbeeldingen van kunstwerken van een bijzondere missionaris. Het was me er een! Kees Breed of Brederoc.

Hollandse jongen, geboren in Alkmaar in 1925 en overleden in Oosterbeek in 2017. Hij had een blonde kuif, vlotte blik, vaardig met pen en penseel.

Missionaris van Mill Hill in de eerste plaats, sociaal werker op de Filipijnen, kunstschilder maar ook familieman, kritisch wereldbeschouwer en gepromoveerd kerkrechtgeleerde.

Het idee om de missiekalender nieuw leven in te blazen is ontstaan door de nalatenschap van Kees Breed, welke bestond uit circa 800 kunstwerken en een grote hoeveelheid geschriften. In samenwerking met Dutch Master Painters is door Mill Hill Missionarissen besloten om deze onverwachte vondst te delen met een groter publiek. We zijn op zoek gegaan naar Brederoc, de sociaal bewogen missionaris en kunstenaar in beeld en tekst.

Dit doen wij door o.a. museale exposities te organiseren in 2020-2021, het maken van kunstpublicaties, films, en door deze eerste Mill Hill kunstkalender te presenteren, de comeback van de Missiekalender zo u wilt.



Werk van Brederoc

Gedachte achter de fraaie, kleurrijke uitgave van deze kunstkalender is de kracht van kunst. Kunst verbreedert, ontroert, roept vragen op. De kalender is een mooi eindejaarsgeschenk, relatie- en/of verjaardagscadeau.

De opbrengst van de kalender gaat direct naar Mill Hill projecten in de Filipijnen, India en Oost- en West-Afrika. Daarbij wordt geïnvesteerd in de bouw van scholen, het verbeteren van opleiding en beheer van weeshuizen en opvang van kindsoldaten.

De prijs van de kalender is € 15,00. We onderzoeken nog de mogelijkheid om deze tentoonstelling ook naar Alkmaar te halen.

U kunt de kalender bestellen via

Yvonne de Weerd tel: 072-5110497; email: yvonne@deweerd.org

en via Henny Slot MHM, tel: 072-5123944.

Geloven in het alledaagse....!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 en 2018 organiseren wij op **zaterdag 12 oktober** weer een Inspiratiedag en blijven we deze keer heel dicht bij het alledaagse.

We willen daarmee instemmen met onze paus Franciscus, die zegt: *‘God kun je nergens ontmoeten als je Hem niet éérsnt ontmoet in de gekwetste, beledigde en beschadigde mensen (zeg maar alledaagse) die je op je weg door het leven ontmoet.’*

Voor deze dag hebben we een boeiende spreker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij is theoloog en bijbelwetenschapper en studeerde aan de universiteit van Leiden. Een jaar geleden verscheen zijn boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21^e-eeuwer kunt leren van de bijbel’. Verheij is lid van het Theologische Elftal van *Trouw* en is regelmatig te horen als radiocommentator bij de KRO/NCRV.

Dan zijn er **twee** rondes met verschillende werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider n.a.v. zijn voordracht. Verder wordt er met deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, gaat Leo Mesman op zoek naar waar we God vinden in ons leven van alle dag, Nico Smit confronteert belangstellenden met shockerende, controversiële en misbruikte bijbelverhalen, Ko Schuurmans wijst de weg naar nieuwe en oude rituelen die een diepere betekenis geven aan het alledaagse en Jan Verbruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de verhalen van een vrijwilliger bij slachtofferhulp en iemand die zich inzet voor een schone aarde.

Over deze inspiratiedag vindt u informatie in de folder die wij verspreiden, die u digitaal kunt opvragen bij icj.verbruggen@quicknet.nl en kunt u vinden bij VPW-info, onder de knop Publicaties.

We sluiten de dag af met het samen vieren van ons geloof.

De inspiratiedag is **in het mooie parochiecentrum van de Willibrorduskerk te Heiloo – Westerweg 267, enkele stappen vanaf het station**. De dag begint om 10.00 u en wordt om ± 15.30 u afgesloten. Meer informatie vindt u in de folder.

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging Pastoraal Werkenden: *Kiki Kint, Leo Mesman, Ko Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen*

Steunpunt Verlies en Rouw

Op 15 oktober is het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar weer geopend. Van 14.00 tot 14.45 is er vrije inloop met koffie, thee en lotgenotencontact. Om 14.45 uur starten we met het thema van deze maand: 'in liefdevolle herinnering'. Dit verwerken we in een schrijfworkshop. In deze schrijfworkshop schrijf je aan de hand van duidelijke opdrachten over herinneringen die je lief zijn. Deze opdrachten stimuleren het creatieve schrijven. We hebben al meerdere keren een schrijfworkshop gedaan en de bezoekers zijn steeds weer verwonderd over de teksten die ze schrijven. Wellicht rolt er zelfs een gedicht uit.

En wil je niet schrijven dan kun je ook rustig in een boek van de boekentafel lezen.

De bijdrage voor deze middag is € 5.

Voel je welkom in 't Swaenennest, Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar

Voor meer informatie: Marja Ligterink, tel. 06- 30 08 86 10

Gedenkmiddag in het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar

Op zaterdag 2 november organiseert het Steunpunt Verlies en Rouw van oecumenisch aandachtscentrum De Zwaan Alkmaar een gedenkmiddag voor nabestaanden. Tijdens deze middag kunt u een foto van een gestorven dierbare plaatsen op de gedenktafel en een lichtje branden. Ook wordt de mogelijkheid geboden om de naam van uw dierbare te laten voorlezen.



Medewerking verlenen o.a. Liesbeth Brinkman (zang) en Gregor Overtoom (viool).

De middag begint om 15.30 uur en vindt plaats in de Lutherse Kerk, Oudegracht 183 in Alkmaar.

Na afloop kunt u napraten met een hapje en een drankje.

Meer informatie:

Marja Ligterink: 06-30 08 86 10

Eva Snieder: 06-11 44 56 37

Vieringen op St. Barbara



Elke 1^e dinsdag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus, is er een viering op de RK. begraafplaats St. Barbarastichting. Tijdens deze viering worden in het bijzonder de overledenen herdacht die in de voorgaande maand zijn begraven. Vanzelfsprekend is iedereen die tijdens de viering zijn of haar overleden familielid, vriend of kennis wil gedenken van harte welkom. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee met elkaar na te praten. Wilt u meer weten over de St. Barbarastichting? Kijk dan op www.stbarbara-alkmaar.nl.

Zie ook de informatie boven het vieringschema van november

Parochieberichten

Opbrengst deurcollecte Ned. Missionarissen in juni:

€ 334,10 Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Overledenen

14-06 Anna Catharina Dijkers-Ursem
20-06 Wilhelmina Agatha Maria Koster-Dekker
08-08 Johanna Maria Schokkenbroek-Moné

Wij wensen de familie en nabestaanden kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Dopelingen

10-06 Maria Christina Jung
30-06 Abel de Bie
30-06 Anna de Bie
04-08 Kyan Graanoogst
04-08 Mara Graanoogst

Wij hopen, dat onze dopelingen mogen opgroeien in gezondheid en geloof.

In de naam
van de Vader
en de Zoon +
en de Heilige
Geest
Amen

Doordeweekse vieringen en gebedsdiensten

	Laurentius	Joseph	Pius X	Nieuwpoort	Barbara	Westerhout
maandag		09.30 u ochtendgebed				
dinsdag			18.30 u (kapel) rozenkransgebed		09.00 u viering 1e dinsdag v.d. maand	
			19.00 u viering			
woensdag			10.00 u midweekviering 2e woensdag v.d. maand			02-10-2019 10.30 uur viering in de kapel
donderdag		09.30 u ochtendgebed		10.00 u viering		
vrijdag	09.00 u viering, Matthiaszaal					
	18.45 u okt. Rozenkrans bidden Maria bidhoek					

Weekendvieringen t/m 13 oktober

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Koor/organist	Bijzonderheden
28-9	19:00	Pius X	pater Diego	Orgel: W. Groot	
29-9	09:30	Pius X			geen viering
	11:00	Laurentius A	Diego en Tristan	Orgel: U. Cintina	afscheid paters
5-10	19:00	Pius X	pastor Antonio	Orgel: B. Vervaat	
6-10	09:30	Pius X	pastor Dijkman	Orgel: B. Vervaat	
	11:00	Laurentius A	pastoor Jan-Jaap	Canticum Novum	Kerkwijding
12-10	19:00	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Ritmisch Koor	
13-10	09:30	Pius X	pastor Antonio	Dominicuskoor	
	11:00	Laurentius A	pastor Antonio	Laurentiuszangers	

Weekendvieringen t/m 27 oktober

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Koor/organist	Bijzonderheden
Deurcollecte Missiezondag					
19-10	19:00	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
20-10	09:30	Pius X	pastor Dijkman	Orgel: U. Cintina	
	11:00	Laurentius A	pastoor Franklin	Orgel: U. Cintina	
26-10	19:00	Pius X	pastor Antonio	Ritmisch Koor	
27-10	09:30	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Orgel: B. Vervaat	i.s.m. Orpheus
	11:00	Laurentius A	pastoor Jan-Jaap	Canticum Novum	

Weekendvieringen in november

Op de begraafplaats is er op de dag van Allerzielen, zaterdag 2 november, een dienst in kapel om 17.00 uur. Aansluitend zal een rondgang langs de graven plaatsvinden.

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Koor/organist	Bijzonderheden
1-11	19:00	Laurentius A	pastoor Jan-Jaap	Schola Matthiae	Allerheiligen
2-11	19:00	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Ritmisch Koor	Allerzielen
3-11	09:30	Pius X	pastor Dijkman	Orgel: B. Vervaat	
	11:00	Laurentius A	pastoor Franklin	Orgel: U. Cintina	
Deurcollecte Zondag voor de Oecumene					
9-11	19:00	Pius X	pastor Antonio	Dominicuskoor	
10-11	09:30	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
	11:00	Laurentius A	pastoor Jan-Jaap	Orgel: U. Cintina	
16-11	19:00	Pius X	pastoor Jan-Jaap	Ritmisch Koor	
17-11	09:30	Pius X	pastor Dijkman	Orgel: Janpaul?	
	11:00	Laurentius A	pastoor Franklin	Canticum Novum	
23-11	19:00	Pius X	pastoor Franklin	Dominicuskoor	Christus Koning
24-11	09:30	Pius X	pastoor Franklin	Orgel: I. Oortwijn	
	11:00	Laurentius A	pastoor Jan-Jaap	Laurentiuszangers	

Activiteitenkalender t/m november 2019

weekend	21 en 22 sept.		Deurcollecte Vredesweek	alle kerken
week	21 t/m 29 sept.		Activiteiten in het kader van Vredesweek, met op vrijdag 27 sept om 12.00 uur het Gebed om Vrede in de Laurentiuskerk, zie verder het Vredesboekje	alle kerkgenootschappen
vrijdag	27 sept.	18.00 u	Gezamenlijke maaltijd	Josephkerk
donderdag	03 okt.	10.00 u	Handwerken voor Kerst	Josephkerk
vrijdag	04 okt.	18.45 u	Rozenkransgebed Mariakapel LK	Laur.kerk
donderdag	10 okt.	10.00 u	Handwerken voor Kerst	Josephkerk
vrijdag	11 okt.	18.45 u	Rozenkransgebed Mariakapel LK	Laur.kerk
maandag	14 okt.	19.30 u	Parochie-informatieavond	Josephkerk
donderdag	17 okt.	10.00 u	Handwerken voor Kerst	Josephkerk
vrijdag	18 okt.	18.45 u	Rozenkransgebed Mariakapel LK	Laur.kerk
weekend	20 en 21 oktober		Deurcollecte Missiezondag	alle kerken
donderdag	24 okt.	10.00 u	Handwerken voor Kerst	Josephkerk
vrijdag	25 okt.	18.00 u	Gezamenlijke maaltijd	Josephkerk
vrijdag	25 okt.	18.45 u	Rozenkransgebed Mariakapel LK	Laur.kerk
woensdag	30 okt.	14.00 u	Filmmiddag: familierelaties over drie generaties	Pius X
donderdag	31 okt.	10.00 u	Handwerken voor Kerst	Josephkerk
weekend	02 en 03 november		Deurcollecte Zondag vd Oecumene	alle kerken
weekend	16 en 17 november		Nationale Jongerencollecte	alle kerken
woensdag	27 nov.	14.00 u	Filmmiddag: parabel over het Israëliisch-Palestijns conflict	Pius X
donderdag	28 nov.	10.00 u	Handwerken voor Kerst	Josephkerk
vrijdag	29 nov.	18.00 u	Gezamenlijke maaltijd	Josephkerk

