

juni 2019

Jaargang 20 nr. 06
18 juni 2019



Parochieblad van de:

**R.K. Parochie HH. Matthias-Laurentius
Alkmaar**

Colofon

R.K. Parochie van de HH. Matthias-Laurentius Alkmaar



Parochiekantoor: Nassaulaan 2 1815 GK Alkmaar
Telefoon: 072-5112396
e-mailadres: info@matthiaslaurentius.nl
parochiewebsite: www.matthiaslaurentius.nl

Bankrekening: NL49 ABNA 0567 3399 71
Bankrekening: NL11 RABO 0149 8477 85
Bankrekening: NL50 INGB 0000 523696

e-mailadres: ledenadm@matthiaslaurentius.nl
(alleen voor verhuizing, in- en uitschrijving,
afzegging parochieblad en opgeven nieuwsbrief)

emailadres: penningmeester@matthiaslaurentius.nl
(alleen voor vragen van financiële aard)

Pastoraal team:

Administrator: Pastoor Franklin Brigitha

Kapelaan: Pater Diego Pildain
Pater Tristan Perez

Met kerken op de volgende locaties:

H. Laurentiuskerk	Verdronkenoord 68
H. Josephkerk	Nassaulaan 2
H. Pius X	Blanckerhofweg 15

Redactie adres: Nassaulaan 2 1815 GK Alkmaar

Uiterste inleverdatum kopij: 08 september 2019

U kunt de kopij inleveren op het redactieadres (graag per e-mail)

Het volgende blad verschijnt in de week van 24 september 2019

Informatie van het parochiebestuur

Zondag 30 juni De laatste viering in de Josephkerk

De viering begint om 10.00 uur en zal geleid worden door bisschop Punt of hulpbisschop Hendriks. Op deze dag zal de kerk aan de eredienst onttrokken worden, een bijzonder trieste aangelegenheid, dat voelen we allemaal. Het is ook een gebeurtenis welke ál onze parochianen aangaat, en daarom is er in dat weekend alleen déze viering in de Josephkerk.

Na de viering is er koffie en gelegenheid om nog even met elkaar na te praten.

Kerksluiting

Ook al zijn er vanaf 1 juli geen vieringen meer in de Josephkerk, het parochiekantoor zal niet gelijk op 1 juli verhuizen naar het Verdrunkenoord. Het blijft tot nader bericht aan de Nassaulaan. Voor opgeven van intenties en voor vragen kunt u nog steeds daar terecht. Een kaarsje opsteken in een van de vier bidhoeken kan dan ook nog, maar dan alleen in de ochtend. Rond 12 uur gaat de deur op slot.

De Engelse Viering zal na de zomervakantie 'verhuizen' naar Bergen, waar ook de meeste kerkgangers van deze viering wonen (Europese School) en de Spaanstalige Viering zal vanaf dan waarschijnlijk gehouden worden in de Mariakerk in Alkmaar Noord, waar ook de meeste Spaanse kerkgangers wonen.

Start vieringen op de zaterdagavond in de Pius X, eerste 6 juli

De eerste avondviering zal zijn op zaterdag 6 juli. Na overleg met diverse groepen is besloten om de viering net als in de Josephkerk om 19.00 uur te laten beginnen. Ook zal er na elke eerste avondviering van de maand koffie en thee gedronken worden.

Er zullen een paar kerkelijke artikelen vanuit de Josephkerk meegaan naar de Pius X. Dat zijn o.a. de mooie kruiswegstaties die nog uit de Don Boscokerk komen. In de begintijd van de Don Boscokerk geborduurd door een parochiaan op de tekeningen van Matthieu Wiegman. Echte pareltjes!



Ook het kleine Josephbeeld zal een plekje krijgen in de Pius X. Bij het ter perse gaan van dit blad is niet bekend wat er nog meer meegaat naar de Pius. Pater Diego zal de - voor de Pius - nieuwe aanwinsten zegenen tijdens de eerste viering op de zaterdagavond op 6 juli. Tijdens deze viering zal het Ritmisch Koor voor de muzikale ondersteuning zorgen.

Het parochiebestuur is blij dat van de negen kosters/collectanten van de Josephkerk er zes mee gaan naar de Pius X. Miel Schotte, Cor Witte en Antoon Molenkamp beëindigen hun werkzaamheden. Het bestuur dankt hen op deze plek alvast voor hun jarenlange inzet voor de kerk! Het bestuur is ook blij dat álle lectors van de Josephkerk meegaan naar de Pius X, en dat er ook wat gerouleerd zal worden tussen de Laurentiuskerk en de Pius X.

Gitta Botman

Informatie vanuit de regio

Alle R.K. Parochies in Alkmaar zoeken samenwerking

Twee jaar geleden bracht het bisdom de gespreksnotitie “Kerk in een veranderende samenleving”

De notitie gaat in op het pastoraat in de komende jaren. Centraal staat daarin de noodzaak dat lokale gemeenschappen vitaal dienen te worden c.q. te blijven.

Kernmissie

Wij zijn vaak zo zeer bezig met materiële zaken en met pastorale en liturgische wensen van onze eigen gemeenschap, dat de kernmissie wordt vergeten, namelijk om de boodschap van het Evangelie uit te dragen en in onze tijd verstaanbaar te maken.

Met andere woorden: Een kerk die ophoudt het verloren schaap te zoeken, zal zeker ook de anderen verliezen.

Kijkend naar de realiteit

Als kerk en parochie hebben wij gekeken naar onze sterke en zwakke punten. Waarin zijn wij vitaal en waarin verdient de kerk meer aandacht. Onderwerpen zijn aantal kerkgangers, aantal dopelingen, eerste communicanten, contacten met gezinnen, jongeren en kinderen, betrokkenheid bij de buurt, financiële positie etc . Deze zogenaamde vitaliteitscan hebben alle parochies gedaan in Alkmaar.

Op weg naar samen

Opvallend is dat een zwak punt van de ene parochie een vitaal punt kan zijn van een andere parochie. Een bepaalde manier van samenwerking zal noodzakelijk worden en zal eerder leiden naar win- win situaties.

Onderzoek naar samenwerking

De parochies willen realistisch zijn en gezamenlijk naar de lokale gemeenschappen kijken en ervoor waken dat we de grote uitdagingen die er liggen, veronachtzamen. Dit in de wetenschap dat de kerk in onze regio in de komende jaren zal veranderen, maar zij zal niet verdwijnen. Zij zal een nieuw gezicht krijgen, een nieuw evenwicht vinden en een nieuwe opdracht opnemen.

Er zijn tekenen van hoop. Meer aandacht voor gezinnen met kinderen, mensen met een niet Nederlands achtergrond en contact met de samenleving en de buurt.

De Matthias-Laurentius parochie, de Laurentiusparochie in Oudorp, de Mariakerk in Alkmaar Noord en de St. Michaelkerk in de Schermer zijn reeds enkele maanden in gesprek met elkaar en onderzoeken een samenwerking of een iets sterker verband.

Wij geven onszelf de tijd tot eind 2019 om te bezien of en zo ja hoe een samenwerking tot stand gebracht kan worden

Jan Nagengast, vice voorzitter parochiebestuur

Nieuws en activiteiten

Projectzangers gevraagd voor “The Armed Man” in 2020

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In de huidige roerige tijd is het zeer belangrijk om daar bij stil te staan. Het kleinkoor Canticum Novum uit Alkmaar wil dit doen met de uitvoering van het muziekstuk “The Armed Man” van Carl Jenkins, begeleid door een symfonie orkest en aangevuld met projectzangers, alles onder leiding van Una Cintiņa. Om dit muziekstuk uit te voeren is een groot koor nodig, reden om er 100 projectzangers bij te vragen.

Voor wie het stuk bekend is: een prachtige gelegenheid om deze indrukwekkende muziek nog een keer te zingen.



Kent u het niet of u zit niet op een koor en wilt u dit wel eens meemaken, dan is dit een mooie kans! U kunt zich opgeven via een e-mail naar gittabotman@hetnet.nl of telefonisch bij Kees Pater via nr. 0645598912. In september zijn de stemtesten voor wie nog niet bekend is bij de dirigente. De definitieve sluitingsdatum voor het aanmelden is zondag 17 november 2019. De repetities beginnen in januari en worden op de woensdagavond gehouden in de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord in Alkmaar. De kosten voor deelname aan dit project bedragen € 50,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en partituur. De uitvoering zal prachtig klinken op vrijdagavond 1 mei 2020 in deze zelfde Laurentiuskerk. Het koor Canticum Novum heet alle projectzangers welkom. We gaan met z'n allen zingend 75 jaar vrijheid vieren!

Victorie Sail in Alkmaar

Van 25 t/m 29 juli vindt de Victorie Sail plaats in de binnenstad. Er zullen dan 200 historische bedrijfsvaartuigen aanmeren langs het Noordhollands Kanaal, de Voormeer en het Lutтик Oudorp.

Er zullen allerlei activiteiten zijn op die dagen. Op verzoek van de gemeente zullen diverse monumenten in de binnenstad hun deuren openen. **Zo ook de**

Laurentiuskerk. Deze zal open zijn op vrijdag 26-7 van 10.30 u tot 17.00 u, op zaterdag 27-7 zelfde tijden, en op zondag 28-7 van 13 tot 17 uur.

Er valt dus heel wat te zien in de binnenstad! Ook leuk als u visite heeft die dagen!



Het vaandel "Maria Visitatie" terug in de Laurentiuskerk

Nadat het vaandel in 1965 enige restauraties heeft ondergaan (waarvan helaas geen gegevens bekend zijn) is het vaandel in 2019 opnieuw een paar maanden weggeweest uit de kerk voor restauratie door het Noordelijk Atelier Textielrestauratie, mevrouw Anne Marieke Millenaar. Rond het gezicht van nicht Elisabeth hingen er losse stukken zijde, waren op het vaandel teksten slecht te lezen, was het ophangstelsel aan vervanging toe en werden nog een aantal andere reparaties aangebracht. De kosten van deze restauratie zijn betaald door een parochianen echtpaar, die heel blij zijn dat het vaandel er nu weer prachtig uitziet.

Op dit vaandel zien we de ontmoeting van Maria aan haar nicht Elisabeth.

Bij deze ontmoeting en riep Elisabeth uit: 'Jij bent de meest gezegende onder de vrouwen, en gezegend is het kind in je schoot! Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van de Heer zelf naar mij toekomt...?'

Het is een vaandel dat voor de St. Laurentiuskerk gemaakt is, hetgeen blijkt uit de tekst onderaan het vaandel " Parochie van Sint Laurentius " met het stadswapen. Het vaandel was kennelijk eigendom / symbool van de " Vrouwencongregatie van de H. Maria "

Het vaandel is ruim 90 jaar oud.

Het vaandel werd ontworpen door de Haarlemmer Han Bijvoet, die ook de kathedraal in Haarlem met vele ontwerpen, vandenels, schilderijen etc. opsierde. In de tijd dat Bijvoet het vaandel ontwierp stond hij onder invloed van Antoon Der kinderen ,Rik Roland Holst en Jan en Charly Toorop.

De vrouwencongregatie onder titel van "O.L.V. Visitatie en van de heilige Anna" werd opgericht en kreeg op 27 maart 1917 de Canonieke goedkeuring van de bisschop van Haarlem, mgr. L.D.H. Callier.



In 1925 kreeg deze vrouwencongregatie het prachtige vaandel: het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Het vaandel kostte f 725,- en was gemaakt door Han Bijvoet.

Film op woensdag 26 juni in de Pius X

Een ode aan het leven laat zien hoe een ouder echtpaar respectvol en confronterend omgaat met hun afnemende gezondheid tijdens hun laatste avontuur.

Ontvangst vanaf	13.45 uur met koffie of thee
Aanvang en duur film	14.00 uur, duur 1 ¾ uur
Entree	€ 4,00
Plaats	Pius X, ingang Blanckerhofweg 15



Dit filmseizoen wordt deze middag afgesloten met een hapje en drankje. U kunt dus even nablijven!

Na de zomer, in oktober, begint het filmseizoen weer!

Namens de filmgroep, Yvonne de Weerd

Bijbelgroep Pius X in het nieuwe seizoen

In september begint de Bijbelgroep weer in de Pius X kerk.

Elke tweede donderdag van de maand, om half elf (10.30 uur - 12.00 uur).

Nadat we in het seizoen 2018-2019 sprekende hoofdstukken uit de profeet Jesaja hebben gelezen én onze bevindingen met elkaar gedeeld, gaan we in het nieuwe seizoen 2019-2020 heel andere teksten lezen! We willen op zoek gaan naar verhalen over mensen die 'Gods stem horen' of heel nabije ervaringen met God hebben.

We denken dan aan bijvoorbeeld Henoeh of Abraham of Samuel in het Oude Testament en aan Maria of Paulus of Petrus in het Nieuwe Testament.

We hopen opnieuw op boeiende ochtenden samen, waarbij we onze persoonlijke lezing kunnen delen terwijl we steeds weer vasthouden aan de eerste les: we lezen wat er staat in plaats van dat we lezen wat we denken dat er staat.

Wilt u mee komen lezen? Van harte welkom! We hebben nog plek voor drie mensen. Eigen Bijbel graag meenemen; de Nieuwe Bijbelvertaling in de RK uitgave.

Begeleiding: Jeanne Kruijff.

Stiltekring in de Pius X

Eenmaal per maand mediteren we na een korte inleiding zittend en meditatief wandelend in de kerkruijnte. Daarna drinken we een kop thee en wisselen eventueel ervaringen uit. Deze stilte-oefening geeft innerlijke rijkdom: niet alleen spreken tot God, maar ook leren luisteren naar wat de Heilige Geest ons kan zeggen. Je kunt er de rest van de maand uit putten en het geeft je langzaam een nieuwe kijk op je leven, je keuzes, je toekomst bij Hem. Wilt U deze groei ook ontdekken, dan bent U van harte welkom. Ervaring in mediteren is niet nodig. Deelname is voor alle geloofsgenoten uit de kerken van Alkmaar.

Axel Bolderheij, ervaringsdeskundige

De eerstvolgende keer is op dinsdag 17 september van 14.30 uur -16.00 uur.

Plaats: in de Pius X kerk, zij-ingang Hobbemalaan

U kunt zich aanmelden bij mevr. H. Ulrich tel. 072-5120552, of bij

Yvonne de Weerd, tel. 072-5110497 of mailadres: yvonne@deweerd.org

Concerten in de Laurentiuskerk

Zomers dubbelconcert: 'Bron van vreugde en troost'

Op **zondag 7 juli 2019** bezingen kamerkoren Alkmaar Vocaal en Kleinkoor Castricum vele bronnen van vreugde en troost, liederen van o.a. Elgar, de Pearsall, Holst, Morley en Rachmaninov. Laat u deze middag op mooie klanken meevoeren naar onze prachtige natuur, de liefde, herinneringen en de schepping. Het dubbelconcert kunt u bijwonen in de Sint Laurentiuskerk, Verdronkenoord 68 te Alkmaar om 15.30 uur, kerk open vanaf 15.00 uur. Entreprijs in de voorverkoop €10,- , kinderen €5,-, (via alkmaarovocaal@gmail.com of penningmeester@kleinkoorcastricum.nl) en aan de kassa: €12,- (kinderen €6,-).

Maandag 08 juli 20.00 uur is er een orgelconcert van Nicholas Papadimitriou. Hij vervangt Jaco van Leeuwen die vanwege ziekte niet kan spelen.

Maandag 12 augustus 20.00 uur zal Jochem Schuurman een orgelconcert geven, en op

maandag 09 september 20.00 uur zal Tjeerd van der Ploeg een orgelconcert geven.

Bij het ter perse gaan van dit blad was het concertprogramma van deze organisten nog niet bekend.

Bij de orgelconcerten op de maandagavond bedraagt de toegang € 10,- inclusief een drankje na het concert.

MIVA collecte 24 en 25 augustus 2019



In het laatste weekend van augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.

Een greep uit de vele projecten (www.MIVA.nl):

Vijf uur lopen om zorg te verlenen

“Vervoer is echt ons grootste probleem” vertelt Tawanda ons. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik vijf tot tien bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts één of hooguit twee. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Gezondheidszorg voor iedereen

Rachel: “De mensen wonen hoog in de bergen. Zonder auto kost het ons één of twee dagen om de mensen te bereiken. Te voet, want ander vervoer is er gewoon niet.” Zij vervolgt: “Ik ben zo blij dat we mensen op deze manier kunnen helpen. Zeker heel zieke mensen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, want die kunnen niet zelf naar de kliniek komen. Ik heb meegemaakt dat een doodzieke vrouw een dag lang door vier mensen de bergen uit gedragen werd naar de kliniek. De kans is dan wel erg groot dat iemand onderweg overlijdt.”

Ambulance-boot dringend aan vervanging toe

MIVA hielp Mohon met de financiering van een ambulance-boot waarmee hij snelle hulp kan bieden aan slachtoffers van tijgers of krokodillen. Dankzij de boot heeft hij 14 medische kampen opgericht waar 1x per maand een gratis spreekuur is. Ruim 3500 families krijgen op deze manier toegang tot gezondheidszorg. Tijdens de spreekuren geeft Mohon ook voorlichting over

bescherming van de tijger. En met succes! De mensen zien de tijgers nu niet meer als vijand en respecteren hun leefgebied.

Door het zoute water heeft de boot veel roest. Het is niet veilig nog lang met deze boot te varen. De ambulance-boot moet dringend worden vervangen. MIVA wil Mohon graag helpen zijn belangrijke werk voort te zetten. Help je met een donatie zodat gezondheidszorg bereikbaar blijft voor deze kwetsbare mensen?

U kunt uw donatie overmaken naar MIVA, NL42 INGB 0000 0029 50, of bij de deurcollecte geven..

PAX Vredesweek 21 t/m 29 september

Het is nog ver weg maar het volgende parochieblad verschijnt midden in die week. Daarom nu al wat aandacht voor de Vredesweek. De Ambassade van Vrede in Alkmaar, waar onze parochie zich ook bij aangesloten heeft, heeft al een mooi programma voor deze week. Lezingen, film, muziek, gesprek, dans.

Wij vonden dat in zo'n week een **Gebed om Vrede** ook niet mag ontbreken. We zijn nu bezig aan dit Gebed inhoud te geven. Het zal gehouden worden in de **Laurentiuskerk op vrijdag 27 september om 12 uur** in de hoek van het Bloedwonder.

Voor een ieder die dan mee komt bidden

ligt een vredesduifje klaar, gemaakt door onze handwerkgroep!

In september zullen er boekjes over de Vredesweek klaarliggen in de kerken.

Komt u ook naar één of meer activiteiten?



Joke Olbers en Gitta Botman



Alkmaarse Raad van Kerken

Op de laatste vergadering van de ARK voor de zomerperiode stonden voornamelijk de “gewone” punten op de agenda. Daarnaast drie zaken die ik daar uitlecht.

- Het driejarig project “Alkmaar Freedom House” is ingaande 1 juni 2019 beëindigd. In een apart stukje hieronder wordt daarover meer verteld.
- De paaspakkettenactie is goed verlopen. Er zijn veel artikelen ingezameld en er is financieel genereus gegeven. Ongeveer 80 vrijwilligers hebben ruim 250 pakketten samengesteld en bezorgd die in grote dank zijn ontvangen. Het is een “Druppel op de gloeiende plaat maar wel een druppel”. Volgend jaar zal de ARK de actie opnieuw organiseren.
- De Sociale Alliantie (een landelijk netwerk van organisaties, waaronder de Raad van Kerken, die zich inzetten voor een samenleving zonder armoede) heeft aan alle gemeenteraden in Nederland een brief gestuurd met de oproep om ervoor te zorgen dat er in het kader van de energietransitie geen energiekloof ontstaat tussen het arme en het rijke deel van de bevolking. De Sociale Alliantie heeft ook een oproep gestuurd naar de achterbannen van de deelnemende organisaties om aandacht aan dit dreigende probleem te besteden. De vraag is nu wat de ARK met deze oproep kan doen. Dit punt wordt opnieuw geagendeerd voor de eerste vergadering van de ARK na de zomerperiode.

Ria de Rijke, Secretaris ARK

Het Alkmaar Freedom House heeft de deuren gesloten

Na een periode van drie jaar sloot het AFH per 1 juni 2019 de deuren. Na de sluiting van de AZC's is het aantal bezoekers zo gering dat de opvang in deze vorm niet voortgezet kan worden. Het project heeft aan het doel, de opvang van de vluchtelingen na aankomst in het AZC, beantwoord.

We hebben sinds mei 2016 vanaf de opening enorm veel mensen zien langs komen. Er waren uit heel veel landen heel veel verschillende mensen: asielzoekers, vluchtelingen, nieuwkomers en 'oudkomers', mensen met kans op een status en mensen zonder kans op status, statushouders en pre-pollers, sommigen voor kort, anderen wat langer. Het waren allemaal mensen die welkom waren en welkom geheten werden door onze vrijwilligers. Alkmaar Freedom House was laagdrempelig, kosteloos, warm en gezellig, een ontmoetingsplek waar je aandacht kreeg en wat kon opsteken.

We hebben lief en leed gedeeld met bezoekers die niet mochten blijven en sommigen uiteindelijk toch weer wel.

Heel veel vrijwilligers waren er ook: de schatting is dat ongeveer 220 personen zich deze periode, elk op zijn of haar eigen wijze, hebben ingezet voor de bezoekers. Sommigen deden dat een bepaalde periode, anderen bleven de hele tijd!

Hoe groot de waardering van de bezoekers was bleek tijdens de vrijwilligersavond op 2 april.

Zes trouwe bezoekers van het AFH wilden alle vrijwilligers hartelijk bedanken en deden dit op een bijzondere manier. Zij hadden de voornamen van alle vrijwilligers (van dat moment) op een groot vel papier geschreven.

Hartverwarmend en ontroerend!



Vieringen op St. Barbara



Elke 1^e dinsdag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus, is er een viering op de RK. begraafplaats St. Barbarastichting. Tijdens deze viering worden in het bijzonder de overledenen herdacht die in de voorgaande maand zijn begraven. Vanzelfsprekend is iedereen die tijdens de viering zijn of haar overleden familielid, vriend of kennis wil gedenken van harte welkom. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee met elkaar na te praten. Wilt u meer weten over de St. Barbarastichting? Kijk dan op www.stbarbara-alkmaar.nl.

Parochieberichten:

Opbrengst collecte Roepingenzondag in de drie kerken:

€ 266,97 Hartelijk dank voor uw bijdrage !

Overleden

24-05 Divera Hollenberg-Kwant

Wij wensen de familie en nabestaanden kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Dopelingen

28-04 Costina Maria Chiriac

12-05 Isabel María Baciú

Wij hopen, dat onze dopelingen mogen opgroeien in gezondheid en geloof.



Doordeweekse vieringen en gebedsdiensten

	Laurentius	Joseph	Pius X	Nieuwpoort	Barbara	Westerhout
maandag		9 uur gebed, niet in juli en aug.				
dinsdag		9 uur gebed, niet in juli en aug.	18.30 u (kapel) rozenkrans- gebed 19.00 u viering		09.00 u viering 1e dinsdag v.d. maand, niet in juli en aug.	
woensdag	09.00 u viering (Matthias- zaal)	9 uur gebed, niet in juli en aug.	10.00 u midweekviering 2e woensdag v.d. maand, niet in juli en aug.			03-07, 02-10 en 04-12-2019 10.30 u viering in de kapel
donderdag		9 uur gebed, niet in juli en aug.		10.00 u viering oneven weken		
vrijdag		09.00 u viering				



Weekendvieringen in juli

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Koor/organist	Bijzonderheden
6-7-2019	19:00	Pius X	pater Diego	Ritmisch Koor	
7-7-2019	09:30	Pius X	pastor Dijkman		
	11:00	Laurentiuskerk	pater Diego		
13-7-2019	19:00	Pius X	pater Tristan		
14-7-2019	09:30	Pius X	pater Tristan		
	11:00	Laurentiuskerk	pater Tristan		
20-7-2019	19:00	Pius X	pater Diego		
21-7-2019	09:30	Pius X	pastor Dijkman		
	11:00	Laurentiuskerk	pater Diego		
27-7-2019	19:00	Pius X	pastor Overmars		
28-7-2019	09:30	Pius X	pater Tristan		
	11:00	Laurentiuskerk	pater Tristan		

Weekendvieringen in augustus

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Koor/organist	Bijzonderheden
3-8-2019	19:00	Pius X	pater Tristan		
4-8-2019	09:30	Pius X	pastor Overmars		
	11:00	Laurentiuskerk	pater Tristan		
10-8-2019	19:00	Pius X	pater Diego		
11-8-2019	09:30	Pius X	pater Tristan		
	11:00	Laurentiuskerk	pater Tristan		Laurentiusfeest
17-8-2019	19:00	Pius X	pastoor Franklin		Pius X feest
18-8-2019	09:30	Pius X	pastor Overmars		
	11:00	Laurentiuskerk	pastor Overmars		
Deurcollecte MIVA					
24-8-2019	19:00	Pius X	pater Diego		
25-8-2019	09:30	Pius X	pater Diego		
	11:00	Laurentiuskerk	pastoor Franklin		

Om organisatorische redenen zijn de koren niet ingevuld.
De koren hebben/krijgen zelf wel de gegevens.

Activiteitenkalender t/m september

juni 2019				
vrijdag	28 juni	18.00 u	Gezamenlijke maaltijd	Josephkerk
zondag	30 juni	10.00 u	Laatste, pontificale, viering van de Josephkerk; afsluiting met koffie/thee en gebakje	Josephkerk
juli 2019				
zaterdag	06 juli	19.00 u	Eerste zaterdagavondviering in de Pius X, met zegening van voorwerpen uit de Josephkerk	Pius X
zondag	07 juli	16.00 u	Concert Alkmaar Vocaal in combinatie met het kleinkoor Castricum	Laur.kerk
maandag	08 juli	20.00 u	Orgelconcert van Nicholas Papadimitriou	Laur.kerk
vrijdag t/m zondag	26 t/m 28 juli	10.30 - 17.00 u	Openstelling kerk tijdens Victorie Sail, op zondag vanaf 13.00 uur	Laur.kerk
augustus 2019				
maandag	12 aug	20.00 u	Orgelconcert van Jochem Schuurman	Laur.kerk
weekend	24 en 25 aug		Deurcoll. Ned. Misscionarissen	alle kerken
vrijdag	30 aug	18.00 u	Gezamenlijke maaltijd	Josephkerk?
september 2019				
weekend	07 en 08 sept		Bloemen ronddelen i.v.m. Ziekenzondag	alle kerken
maandag	09 sept	20.00 u	Orgelconcert van Tjeerd van der Ploeg	Laur.kerk
weekend	14 en 15 sept		Deurcollecte Vredesweek	alle kerken
week	14 t/m 22 sept		Activiteiten in het kader van de Vredesweek, zie folder in de kerken	alle kerk- genoot- schappen
vrijdag	27 sept	18.00 u	Gezamenlijke maaltijd	Josephkerk?



zonnige zomer toegewenst !!